



GO Chantal (bouwmeesterbuurt)

Hallo Allemaal,

Ik ben Chantal, getrouwd met Ali en moeder van 2 heerlijke kinderen Rayan (2019) en Jennah (2020)

Ik heb ondertussen al vele jaren ervaring in de kinderopvang en op een mytylschool basisonderwijs. Maar ik miste het zorgen voor de kleine kinderen en wilde zelf meer tijd met mijn eigen kinderen doorbrengen. Zo is het idee om zelf gastouder te worden ontstaan en een opvang te beginnen, het blije eitje.

Het blije eitje biedt dan ook opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De 3rrr-en zijn voor mij erg belangrijk bij een kind. Iedereen kent ze wel: Rust, Regelmaat en Reinheid. Door structuur te bieden weet een kind wat hem/haar te wachten staat en wat ze van je kunnen verwachten.

Ik vind het belangrijk dat kinderen gezond eten, dus elke dag aan tafel gezamenlijk lunchen en fruit eten is normaal bij ons.

Verder vind ik de ontwikkeling van een kind erg belangrijk. Ik zal vaak voorlezen, liedjes zingen of muziekjes op de achtergrond afspelen. Niet alleen taal is belangrijk, maar ook de grove en fijne motoriek. Dit zal ik stimuleren door gerichte activiteiten aan te bieden. Daarnaast zal ik ieder kind in zijn/haar eigen waarde laten. Ieder kind is uniek en leert op zijn/haar eigen tempo.

Ik zal elke dag met de kinderen naar buiten gaan. Buitenlucht is immers gezond. We hebben een ruime tuin met een klein grasveldje, een speelpleintje bij ons voor en achter en nog leukere speelplekken met een kinderboerderij om de hoek. Zelf hebben wij ook 2 hele leuke jonge katten die gek zijn op kinderen en dus ook aan kinderen gewend zijn.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op!
Veel liefs Chantal

