



Hoi, ik ben Roelien, ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. We heb 1 hond die heel lief is en gewend aan kinderen van elke leeftijd. Vanaf een jaar of 16 ben ik al begonnen met oppassen op nichtjes en neefjes enz. Kinderen vond ik altijd al leuk en lief, heb daarom ook de opleiding AW gedaan. In de vakanties werkte ik op een peuterspeelzaal. Na de opleiding heb ik 8 jaar op een crèche op alle groepen gewerkt. Toen mijn eigen kinderen kwamen ben ik met thuis oppassen begonnen en dit doe ik nu al meer dan 18 jaar. De meeste oppas kinderen kwamen hier al met 3 maanden tot 8 á 9 jaar. Het is leuk om te zien hoe de kinderen van verschillende leeftijden met elkaar omgaan en van elkaar leren. We hebben een grote tuin met veel speelgoed voor elke leeftijd. We spelen veel buiten, gaan regelmatig naar het geitenweitje, park of speeltuin.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen bij mij. Bij ons thuis wordt niet gerookt. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, woensdag in overleg



Hoi ouders,

Ik ben Loes (1963). Ik heb 2 volwassen kinderen. Al meer dan 15 jaar ervaring als professioneel gastouder. Naast de verplichte diploma's ben ik ook kindercoach gespecialiseerd in kindertekeningen analyseren. Ik heb kinderpsychologie, sterven-rouwbegeleider, en heb het certificaat babyopvang tot 1 jaar. Ik bied de kinderen een warm liefdevol huis. Veiligheid staat bij mij bovenaan. Ik bied opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Ze krijgen van mij rond 12 uur een gezonde warme maaltijd. Ons huis heeft een mooie grote achtertuin. Ik vind zelf dat ik het mooiste beroep van de wereld heb.

Ik hoop snel kennis met jullie te maken.

Groet Loes supernanny-kindercoach